

Servaas Maturbongs' Boeken Top 3 [Moluks]:



Eindhalte Itawaka, Tete Siahaya

.Tete Siahaya zei me ooit dat hij niks kan met het complimenteus bedoelde 'herkenbaar' wat hij van Molukers te horen krijgt. Was ik niet echt mee eens, je schrijf toch om iets over te brengen!, aldus *Servaas op Brown Pepper, 2011*



De verzwegen Soldaat, Sylvia Pessireron

De verzwegen soldaat is het verhaal van een vader en een dochter, van heimwee en strijdvaardigheid en van loyaliteit en niet nagekomen beloften.



Mag ik liefde lenen, Roshni Tahapary

In *Mag ik liefde lenen* raken twee verhaallijnen elkaar: het jongetje Lodewijk op ontdekkingstocht naar spel en vriendschap. Daarnaast, volwassen geworden, de uitwisseling van herinneringen tussen broers en zussen aan het sterfbed van hun Molukse vader.

oktober 2014 ingestuurd door Servaas Maturbongs, auteur